

Olle Carlsson, Mitt himla liv. Bonniers Existens.

När prästen Olle Carlsson för två år sedan publicerade sin troslära med den paradoxala titeln Kristendom för ateister, blev det en stor framgång. Nu kommer Carlsson ut med sina memoarer, från barndomen i Pingstkyrkan till kyrkoherde i Katarina församling. Även denna gång står paradoxen i centrum, för Olle Carlssons livsresa är både intressant och gripande men också motsägelsefull.

Han föds som ett sladdbarn i en familj aktiv i Pingstkyrkan, med starka förhoppningar från modern att denne son ska bli något stort. Han är den utvalde. Förutsägelsen både infrias och raseras. Efter en stormig tonårstid blir Olle Carlsson präst i Svenska kyrkan. I en nybildad församling skapar denne nybakade präst ny verksamhet och blir fort ett namn. Karriären för honom spikrakt vidare som etisk rådgivare, alkoholterapeut och föreståndare. I takt med framgångarna tilltar hans egen alkoholkonsumtion. Olle har det lätt för sig, men hinnan mellan socialt drickande och missbruk är också tunn. Parallellt med oförmågan att hantera alkohol hamnar Olle också i ett relationsmissbruk.

Berättelsen utvecklas till en lärarik odysseé kring hur företrädare i kyrka, vård och samhälle bemöter människan med missbruk. Men jag blir inte riktigt kok på hur författaren ser på sig själv. Ena stunden är boken en självbekännelse och nästa ögonblick en framgångssaga med udd av försvarstal. Olle Carlsson pendlar mellan rollen som kritisk självgranskare och oskyldigt offer. I långa stycken är detta en uppgörelse med mamman som lade en alltför stor kostym av utvaldhet på sonen. Men boken slutar i hans egen beslutsamma kamp för kyrkoherdetjänsten i en situation där alla inte tycker som han. Den judiske författaren Chaim Potok har i flera romaner visat på det ohyggliga dilemma att vara utvald i en religiös familj. Olle Carlsson färdas i sina memoarer på samma spår. Kanske mer än han själv ser.

Jakob Carlander

Bildtext

Olle Carlsson är kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm med en vidsynt teologi. Nu berättar han öppenjärtligt om sitt eget liv.

Ingress:

Att vara utvald av föräldrar att bli något stort. Det kan vara såväl en hjälp i livet som en stor börda. Kyrkoherde Olle Carlsson vet.