

Erik Aurelius, Evangelium för gudlösa. Herdabrev till Skara stift. Verbum förlag.

Peter Lundborg, Var är församlingen. Verbum förlag och Växjö stift.

Två teologiska böcker med anknytning till Linköpings domkyrka har kommit ut. Biskop Aurelius i Skara har tjänstgjort där som kaplan. Domkyrkans nytillträdde domprost; Peter Lundborg, presenterar sin präst- och diakonmötesavhandling. Anknytningspunkterna är fler än domkyrkan. De söker båda förstå Kyrkans historiska rötter och dess samtida uppgift, med präster och diakoner som adressat. I en tid då präster mer uppträder som konsulter och terapeuter, inspireras de här att vara teologer. Men särskilt Lundborg vänder sig till en betydligt större läsekrets.

Aurelius bok är en genomgång av Kyrkans bibliska rötter. Sakligt och välgrundat går författaren igenom evangeliernas tillkomst och presenterar argument för den historiske Jesus existens. Nya testamentets speciella litterära stil bryter mot det tillrättalagda. Berättelserna rymmer så många besvärande detaljer för den unga kyrkan, att vi måste ta dess trovärdighet på allvar. Däremot lär den gudlöse som läser biskopens bok nog förbli gudlös. Tonen är akademisk och med få anknytningar till människans mer existentiella brottnig.

Lundborg tar vid där Aurelius slutar. Han ställer sig frågan hur man idag ska se på den nutida församlingen som har sina rötter i den bibliska världen. Denna bok är mer personligt skriven och med en tydlig beröringspunkt till många människors vardag. I en tid då församlingar slås ihop och kyrkor stängs, väcks många starka känslor. Än idag finns vi alla registrerade som boende i en församling. En majoritet av befolkningen kommer fortfarande i kontakt med denna församling vid dop, vigsel och begravning, Vi är mer formade av en territoriell församling än vad man först kan tro. Samtidigt ändras och ifrågasätts dessa gränser alltmer. Peter Lundborg ställer sig öppen för nya lösningar. Medlemmar i Svenska kyrkan borde själv kunna välja vilken församling man önskar tillhöra var än man bor. I Lundborgs bok möts en förståelse för hur människor idag ser på sin tillvaro, med Kyrkans önskan att finnas med sitt budskap. Församlingen är en relation, inte en uppgift.

Jakob Carlander

Bildtext: Domprost Peter Lundborg och biskop Erik Aurelius har båda anknytning till Linköpings domkyrka.

Ingress: Böcker som Da Vincicoden har skapat många nya myter och spekulationer om vad som egentligen döljer sig bakom Bibelns berättelser och Kyrkans murar. Två gedigna teologiska verk med anknytning till Linköpings domkyrka kan berätta om hur det verkligen hänger samman.