

Frida Wallberg. Alltid lite till. Om att slåss för sitt liv.

Medförfattare: Malin Jonson. Offside Press AB.

Bland senaste årets sommarpratarna har vi mött idrottsstjärnor som berättat om sin karriär och väg till framgång och segrar. Ofta har vi då fått inblickar i brokiga liv och förstått att det sällan handlar om människor som seglar fram i livet på en räckmacka. Bakom triumfer ryms det oändligt hårt arbete och motgångar på vitt skilda områden. Det är berättelser värda att ta till sig.

I bokform berättar nu Frida Wallberg, uppvuxen i Åtvidaberg, om sitt liv och sin väg till att bli Sveriges främsta kvinnliga boxare, med VM-titel både som amatör och proffsboxare. Många av oss i Östergötland följde Fridas resa till framgång som avbröts så drastiskt och tragiskt med den stroke som följde på en VM-match 2013 vilken också innebar det obönhörliga slutet på en framgångsrik karriär. Det är också en berättelse om barndomen i Åtvidaberg och Grebo och sökandet efter att finna sig själv. Uppriktigt och på snudd till självutlämnande berättar Frida Wallberg om relationerna i familjen. En hård farfar som satt prägel på sin son, Fridas pappa, och en god morfar som stod för tryggheten. De nära relationerna är både trygghet och utsatthet. Yttre press och inre rastlöshet för Frida till boxningen som en katalysator för frustration men också ett sammanhang som gör livet begripligt. Med relationer ska Frida alltid ha problem. Hon har svårt att lita på någon men kan ändå bli hänsynslöst utnyttjad. Ibland godtrogen, tidvis själv hänsynslös, bygger Frida upp ett liv kring boxningen som en grundbult och sammanhållande länk. Som läsare fäster jag mig framför allt vid berättelsen om relationen till pappan som både är komplex och ambivalent. Frida Wallberg både identifierar sig och lika mycket söker frigöra sig från honom. Kanske finns det samma rastlöshet och samma vilsna önskan att bli uppmärksammad hos dem båda och med lika hjälplöshet att uttrycka det i ord.

"Alltid lite till" är en stark berättelse om en enveten livsresa och obändig vilja att lyckas. Den kan också läsas som en roman om uppväxt och utveckling. Den som intresserat sig för en idrottares väg till framgång på sportsidorna bör också följa med in i denna berättelse. Det blir man klok av.

Jakob Carlander.