

Lasse Berg. Carl Douglas. Vårt inre Afrika. Upptäcktsresor. Ordfront förlag.

I Jeanette Wintersons roman "Fyrvaktaren" står Darwin med en omtumlad pastor Blake i en grotta full av fossiler. Pastor Blake, som just fått sin kristna tro att världen skapats på sju dagar omkullkastad, grips av en förtvivlad yrsel. Darwin tröstar honom med orden: "Den här världen som du beskyller mig för är inte mindre underbar eller vacker eller storslagen. Den är bara mindre bekväm".

För vår egen samtid är författaren och resenären Lasse Berg en slags Darwin, som hjälper oss att förstå våra liv som människor här och nu i ljuset av vår 200.000-åriga historia. Med varm entusiasm och stort kunnande har han slagit hål på mängder av myter och fördomar. Den som inte har läst hans Kalahari-trilogi har ännu en mäktig läsupplevelse framför sig. I boken "Vårt inre Afrika", som han skapat tillsammans med fotografen Carl Douglas gör han en estetisk vacker resumé av sitt skrivande och sina otaliga upptäcktsresor i Afrika. Lasse Berg konstaterar att människan i grund och botten är ett fredligt djur och placerar oss mer i apikt släktskap med bonoboer än schimpanser och gorillor. Vårt ursprung finns i Afrika därifrån vi alla en gång utvandrat. Styrkan hos människan ligger i den sociala förmågan att prata, byta erfarenheter och visa omsorg om varandra, samt vår långtgående envishet. Allt med rötter i de tidiga homininerna. Lasse Berg berättar genom att uppsöka utgrävningar och dela med sig av entusiastiska samtal med arkeologer, antropologer, zoologer och Afrikas urbefolkning. De enda i världen som inte är invandrare.

Ändå är Lasse Bergs ton lite disträ och förströdd i "Vårt inre Afrika". Tankar fullföljs inte till slutet, avbryts av berättelser och anekdoter från resorna. Istället staplas fakta ovanpå varandra utan den där innerliga och grundliga glöden som kännetecknar Lasse Berg och hans författarskap. Kanske litar han till att Carl Douglas fotografier ska göra jobbet, vilket de förvisso faktiskt gör. Varje foto sjuder av värme, närhet och storhet, antingen det är en bonobos vackra ansikte eller en öken oändligt som havet.

"Vårt inre Afrika" kan fungera som en port in i Lasse Bergs författarskap, med mängder av lockande smakprov. En väg till Kalahariböckerna. Eller varför inte; En bilderbok för män som inte läser böcker. För Lasse Bergs berättelse om människan är vacker och hoppfull just för att den låter sig förklaras av en resa långt bakåt i tiden.

Jakob Carlander.

