

Klara Zimmergren. *Längtan bor i mina steg*. Forum förlag.

Livet är ingen lätt sak. Det är mycket som ska ta plats i det och som vi ska få till, så att vi själva blir tillräckligt nöjda med det. De egna förhoppningarna utsätts ofta för en extra onödig press av omvärldens förväntningar.

Klara Zimmergren, känd från humorprogrammet i SVT "Mia och Klara", berättar i sin bok "Längtan bor i mina steg" om resan från singelliv till relation och barn. Det är ingen enkel väg hon skildrar, med dejting och krogliv till ett fast förhållande och sedan kampen för att få barn med graviditetstester, provrörsbefruktning och till sist adoption. I bakgrunden finns också strävan att ta plats i yrkeslivet som författare och komiker. Allt det där som ska inträffa på en gång någonstans mellan då man är 30 och 40 år. Klara Zimmergren skriver enkelt och lite lekfullt om något som är svårt och alls inte så självklart som veckotidningar ibland föreseglar oss. Varje kapitel blir nästan som ett kåseri med svart humor och lite rå självironi. Ändå är detta en bok fylld av värme. Som en representant för kärlek, försoning och hopp finns där airedaletteriern Frasse. Frasse liksom drar alla med sig in i livsprojektet som bara en envis terrier kan göra.

"Längtan bor i mina steg" berättar om det som är många människors kamp och erfarenhet, men som man inte alltid delar med sig av till andra. Relation, barn och yrkeskarriär ska ju gå av sig själv för att inte lämna kvar en känsla av skam hos oss själva. Klara Zimmergren gör tvärtom då hon öppet berättar om längtan, misslyckanden och kamp. Det är befriande. Jag ler, skrattar och gråter tillsammans med hennes berättelse och instämmer i upplevelsen av den stora ynnesten att få leva med en hund.

Jakob Carlander