

Helmi Jönestam. Vi kom inte bara för att säga hej.
Atremi förlag. Ingen första recensionsdag angiven.

Författaren, psykoterapeuten och linköpingsbon Helmi Jönestam är känd av många för sina varma och inspirerande böcker. Inte minst den bok där hon berättade om sin egen barndom då hon som flykting kom till Sverige med sin familj; "Rör mig inte, se mig bara", fick ett uppskattat mottagande. Helmi Jönestam återvänder nu på ett sätt till detta tema med en helt annan bok "Vi kom inte bara för att säga hej". Nu handlar det om de flyktingar som idag kommer till Sverige, deras plats i samhället, vår syn på varandra och vad som krävs för att vi alla ska integreras i ett gemensamt samhälle med plats för alla medborgare och asylsökande. "Vi kom inte bara för att säga hej" är ett socialt reportage, eller en slags spaning med drag av kvalitativ fallstudie, där Helmi Jönestam gör bruk av såväl Statens offentliga utredningar, som tidningsartiklar, egna intervjuer och möten med verksamheter och dess eldsjälar. Sin egen historia håller hon i bakgrunden och låter istället andra människor blir synliga med sina berättelser och tankar, samtidigt som hon själv vrider och vänder på de begrepp vi ibland lite aningslöst strör omkring oss. Svågern David Schwarz som på 60-talet initierade debatten om integration får slå an tonen med frågeställningar som fortfarande har sin aktualitet. Helmi Jönestam betonar såväl språket som arbetets betydelse för god integration, även om de inte betyder allt. Hon gör också en avstickare i frågan om EU-migranter och tiggare till Rumänien och Hjärta till Hjärtas arbete där. Det är en bok rik på uppslag och problemställningar, även om inte alla aspekter kan bli belysta. En tanke jag får då jag läser "Vi kom inte bara för att säga hej" är att vi med dagens migration och flyktingmottagande för gott sagt farväl till den gamla folkhemstanken och att detta uppbrott är något gott som rymmer stora möjligheter i sig.

Helmi Jönestam skriver som vanligt med säker stil, generöst hjärta och iakttagande ögon utan att väja för svåra och problematiska frågor. En bok att använda i många sammanhang.

Jakob Carlander